

# En toen brak de hel los...

Een storm waarbij bomen als lucifers afknappen, hevige regenval waarbij je huis in mum van tijd onderloopt, een bosbrand die door harde wind jouw kant op waait... Deze vrouwen zaten er middenin. Wat heeft dat natuurgeweld met hen gedaan en liggen ze er nog weleens wakker van?

Tekst **NAOMI VAN ASPEREN** Fotografie **CORNÉ VAN DER STELT** Visagie **JOËLLE ROMITA, CARMEN ZOMERS**

## Storm

**Maud Dekkers** (37) ontsnapte tijdens een storm aan de dood toen er een afgeknapte boom vlak voor haar en de kinderwagen neerviel. Ze heeft een relatie en twee kinderen (5 en 4).

**Het waaide die dag...** “Harder dan normaal. ’s Morgens moest ik met de auto naar het gemeentehuis met mijn toen vijf maanden oude zoontje om een paspoort op te halen. Langzaam ging het steeds harder waaien. Omdat ik toch al in het dorp was, ging ik ook nog even langs bij de slager. Met volle tassen en de kinderwagen liep ik weer richting de auto. Ik had moeite om de kinderwagen stabiel te houden door de storm. De straten waren zo goed als leeg. Door de windvlagen die rondgingen tussen de gebouwen, besloot ik naar de zijkant van het plein te lopen. Dan liep ik in de luwte.”

**Achter mij hoorde ik...** “Iets kraken, dus keek ik om. Eerst dacht ik dat er een tak afbrak, maar het was een enorme boom! Binnen een paar seconden viel hij vlak

naast ons neer. De boom had de lichtbak van de cafetaria naast ons geraakt, die kletterde met veel kabaal op straat. Ik schrok me kapot. Wonder boven wonder mijn kind en ik ongedeerd. Mensen in een café die het hadden zien gebeuren, kwamen aangerend om ons te helpen. Ze vroegen of ik wilde binnenkomen om bij te komen van de schrik, maar ik wilde zo snel mogelijk naar huis. Mijn kind was moe en moest naar bed toe. Ik bleef heel rustig, terwijl de adrenaline door mijn lijf gierde.”

**Bij de auto kwam ik...** “Weer enigszins bij zinnen en bedacht ik hoeveel geluk we hebben gehad. Die boom had net iets anders kunnen vallen en dan waren mijn zoontje en ik er niet meer geweest. Op de parkeerplaats heb ik meteen mijn vriend gebeld om te vertellen wat er was gebeurd. Ondertussen waren er bewakingsbeelden

van een café uitgelekt, waardoor het filmpje van de gebeurtenis heel internet rondging. Vanuit alle hoeken kreeg ik berichtjes en belletjes. Ik werd er totaal door overvallen. Toen ik het filmpje zelf voor de eerste keer zag en mezelf daar met de kinderwagen zag lopen, realiseerde me ik helemaal dat we echt op een haar na aan de dood waren ontsnapt.”

**Het klinkt misschien gek...** “Maar achteraf ben ik blij dat die boom is omgevallen. Daardoor ben ik gaan beseffen dat het leven zomaar kan ophouden. We wilden met ons gezin al heel lang een reis maken naar Australië – die hebben we meteen geboekt! En ik heb ik naast mijn werk als huisarts-assistent, een coachingpraktijk opgezet. Ik wil mensen inspireren. Het leven is te kort om dingen waarvan je droomt uit te stellen.”

‘Pas toen ik het filmpje zag, realiseerde ik me dat we aan de dood waren ontsnapt’



Wonder boven wonder werden Maud en haar toen vijf maanden oude zoontje niet geraakt door de boom...